

Wilderen, de groene tuin van Sint-Truiden (luswandeling)

Verrassende, rustgevend en prachtige natuur: dat staat je te wachten tijdens deze groene luswandeling in Wilderen, de achtertuin van Sint-Truiden. Inderdaad, je vertrekt aan het treinstation van Sint-Truiden en je bent meteen volop in de natuur. Je wandelt tussen de fruitbomen, laag- en hoogstammige, soms vergezeld van een kabbelend beekje en nagekeken door schapen, koeien en paarden. Halfweg kan je een streekbiertje proeven of iets anders nuttigen in een uniek kader, inclusief groot terras en speeltuigen. Kortom dit is genieten ... ook voor de kinderen.



- Afstand: 8,3 km
- Vertrekplaats: Parking achterzijde station Sint-Truiden: Boomgaardenstraat 26
Gps-coördinaten: N 50°49'4.4" E 5°10'35"
- Karakter: natuurwandeling
- Wegdek: Verhard en onverhard, nooit te drassig maar toch stevige wandelschoenen aanbevolen.
- Bewegwijzering: gedeeltelijk, zie beschrijving
- Toegankelijk voor rolwagens: het traject langs de Molenbeek is niet toegankelijk voor rolwagens omwille van de hekjes en overstapjes (vanaf punt 6 op de kaart tot aan de Volmolen).
- Website Dienst Toerisme: www.toerisme-sint-truiden.be
- Openbare toiletten: in Station Sint-Truiden, maar je moet eerst de sleutel vragen aan het loket en in de Brouwerij van Wilderen.

Honger of dorst:

Brouwerijcafé, Wilderenlaan 8, 3803 Wilderen (Sint-Truiden), 011 58 06 80, www.brouwerijwilderen.be

In het gezellige interieur en op het grote terras kan je proeven van de producten van de brouwerij en de alcoholstokerij, maar ook van de eigen hopkaas. Voor kinderen zijn er buiten veel speeltuigen.

Met de auto naar Sint-Truiden:

Kom je uit de richting Brussel, verlaat dan E40 in Tienen om Sint-Truiden te bereiken. Vanuit de richting Antwerpen verlaat je de E313/E314 in Hasselt en je volgt daar de richting Sint-Truiden. Gratis langparkeren op Stationsplein of achter het station (via Gorseweg en Boomgaardenstraat). De wandeling vertrekt op de parking achter het station. Als je vooraan parkeert kan je door het station onder de treinsporen wandelen naar de achterzijde.

Parking voor campers:

Kampeerautoterrein op parking Speelhof/Centrum in de Speelhoflaan. Als dit terrein volzet is mag je uitwijken naar de tijdelijke kampeerautoterreinen in de Fabriekstraat (dicht bij startplaats wandeling) of op Terbiest. Telkens 20 plaatsen beschikbaar.

Met het Openbaar Vervoer naar Sint-Truiden:

Vanuit de richtingen Brussel en Genk is er telkens minstens één trein per uur die halt houdt in het station, dat bovendien vlak bij de startplaats van deze wandeling ligt. Als je met de trein aankomt dan neem je vanop het perron de trap onder de sporen naar de parking achteraan het station.



Legende:  = wegwijzer  = bezienswaardigheid

Routebeschrijving

1 Met je rug naar het stationsgebouw, verlaat je de stationsparking in de hoek links, via de Boomgaardenstraat. Volg deze tot het einde. Op de T-splitsing moet je naar links. Na een honderdtal meter, bij een zitbank rechtsaf naar Volmolen. Aan je rechterhand een groot perceel met volkstuintjes, deels beplant met "bijgebouwtjes". Al snel duiken links en rechts van de weg hoogstam fruitbomen op. De weg maakt een S-bocht en leidt je over twee beekjes, eerst de Molenbeek, dan de Logebeek. Omheen deze beekvalleitjes is de begroeiing zeer gevarieerd. Hoog- en laagstam fruitbomen, populieren, kreupelhout, malse weilanden en akkers met vruchtbare grond wisselen elkaar af. Je volgt de bocht mee (volg tijdelijk de richting van de wandelpijlen met blauwe ruit, oranje bol en rode driehoek. Aan het eind van deze baan beland je op een wel erg drukke baan (nr. 2 op de kaart).



2 Opletten dus, steek hier de Zoutleeuwsesteenweg over want je moet wat verderop de eerste weg links inslaan, de Truierweg, op weg naar punt 3. Het ziet eruit als een ietwat bijgewerkte holle weg. De fruitbomen zorgen opnieuw voor rust na de drukke passage. Eerst wat klimmen en vervolgens dalen biedt afwisselende zichten op het fruitlandschap.

3 Bij het eerste kruispunt kies je voor de betonweg naar rechts. Je belandt dan andermaal op een grotere weg (Zoutleeuwsesteenweg). Sla nu links af. **Net na het tenniscenter, duikt de toegang op tot Brouwerij & Stokerij Wilderen. Het is via een kasseiweg die je naar de brouwerijgebouwen brengt.** Een bezoekje aan het Brouwerijcafé van Brouwerij & Stokerij Wilderen is beslist een aanrader, ook al omdat je nu zo ongeveer halfweg het wandeltraject bent.



Er is een groot terras, er zijn speeltuigen en binnen wacht je een mooi interieur met een loungehoek. Proef naast de eigen bieren zeker ook de Hopkaas die speciaal voor de brouwerij is gemaakt. En als je de ijscoupees gezien hebt dan ben je helemaal verkocht. Het is er genieten, zowel bij zon als regen en dit tegen democratische prijzen.

Na je bezoek ga je terug naar de weg waar je (met de brouwerij in de rug) linksaf gaat tot bij het eerstvolgende kruispunt. Hier sla je links de Wilderenlaan in.

A Brouwerij Wilderen

De voorgeschiedenis van de brouwerij van Wilderen gaat terug tot het midden van de 17de eeuw. Bierbrouwen was toen een winstgevende winterse nevenactiviteit in tal van boerderijen. Later kwamen er ook een mouterij en een alcoholstokerij. Op de plaats waar ooit de ossenstallen waren staat nu een moderne brouwerij. In de stokerij wordt niet alleen graanjenever geproduceerd, maar ook eau-de-bière en op termijn zelfs whisky.

Op zaterdag, zondag en feestdagen, telkens om 15 uur, ben je welkom voor een rondleiding. Het Brouwerijcafé is open van april t/m september elke dag vanaf 13 uur, behalve op maandag. Van oktober t/m maart kan je er terecht tijdens het weekend en op feestdagen vanaf 13 uur. Meer info op www.brouwerijwilderens.be



Luswandeling WILDEREN (St-Truiden)

Neem de tijd om de dranken van het huis te proeven. “Wilderen Goud” is een goudkleurig bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 6,2%. Let op het bijzondere bierglas, totaal afwijkend van de klassieke ontwerpen. “Tripel Kanunnik” (8,2% alcohol) is zacht en kruidig en bevat naast klassieke granen als tarwe, haver en gerst ook rogge. Naast “Wilderen Graanjenever” wordt hier ook “Eau-de-Bière” gedistilleerd. Uitgangspunt voor dit laatste is het moutbeslag van de Tripel Kanunnik.

4 Wat verder staat de Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingskerk (niet geopend). Houd de Wilderenlaan aan tot je bij een kruispunt komt. Ga hier links in de Leeuwerweg. Deze blijf je een heel eind volgen. Je belandt vanzelf op de drukke Tiensesteenweg. Gelukkig kan je wat verderop veilig oversteken via een verkeerseilandje. Vervolg nu schuin links de Leeuwerweg.

B Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingskerk

De Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingskerk van Wilderen bestaat uit twee bijzondere componenten. Ooit maakte de indrukwekkende romaanse toren (begin 11de eeuw) deel uit van een schans; een ogenschijnlijk veilige plek voor de parochianen in tijden van onrust en oproer. In het midden van de 19de eeuw werd een zaalkerk in neoclassicistische stijl aangebouwd. Met mooi eikenhouten kerkmeubilair, maar zelden geopend voor het publiek.

5 In een flauwe bocht ben je op het grondgebied Halmaal gekomen. Blijf deze geasfalteerde weg volgen. Na het viaduct van de spoorlijn Tienen – Sint-Truiden duikt tijdelijk wat meer bebouwing op, maar een blik tussen de huizen door leert je dat de fruitbomen nooit ver weg zijn. Je komt bij een T-splitsing uit met aan je rechterzijde in de achtergrond de kerk van Halmaal.

6 Op dit punt stap je naar links, een kort eindje over het fietspad. Na ongeveer honderd meter op de Halmaalweg duik je links de natuur in. Over een ondergrond van aarde en gras volg je de loop van de kronkelende Molenbeek te midden van de Haspengouwse natuur. Er volg nu een zeer mooi stuk natuur. Het verkeer en de andere geluiden van de 21ste eeuw verdwijnen stilaan naar de achtergrond. De waterminnende populieren in de nabijheid lessen gretig hun dorst. Vooral in de seizoenen zonder landbouwteelt tonen de akkers duidelijk de rondingen van Moeder Aarde. Volg de markeringen met oranje bol en rode driehoek. Je komt langs een vijver. Een reuzenstoel nodigt uit voor een pauze. Aan moois geen gebrek op deze plek. Ergens zit er een zeehond je aan te kijken. Je kruist onderweg tweemaal de Molenbeek via een bruggetje. Het is hier best aangenaam wandelen.

C Halmaal

Van oorsprong is de Sint-Pieter- en –Pauluskerk van Halmaal laatgotisch, maar op het einde van de 19de eeuw werd dit godshuis aangepast aan de vereisten en de stijl van die tijd. Resultaat: de kerk kreeg een neo-romaans uitzicht. Op het bijhorende kerkhof staat een grafkruis uit het laatste kwart van de 17de eeuw, dat nog iets vertelt van de eeuwenoude geschiedenis van het dorp.

7 Akkerland ruimt nu plaats voor golvend weiland met hoogstam fruitbomen: Haspengouw op zijn mooist. De Molenbeek houdt het tijdelijk voor gezien en verdwijnt onder de spoorlijn. Waar de ondergrond weer modernere allure krijgt stappen we ook mee onder een spoorwegbrug.

8 Voetballiefhebbers zullen zeker het Stadion van STVV, Stayen, nauwelijks honderd meter verder herkennen.



D Stadion STVV

Het Stadion van STVV is een van de modernste van België. Rond het stadion is er een commercieel centrum uitgebouwd met kantoren, winkels en een hotel. Meer info op www.stvv.com

8 (vervolg)

Bij de rotonde op de Tiensesteenweg zie je de Molenbeek ondergronds gaan, maar niet voor lang. Net voor je de straten kruist kan je een kijkje nemen bij de Stayenmolen, het wit geschilderde bakstenen gebouw aan de overzijde van de waterloop. Via het meest nabije zebrapad kruis je eerst de Zuiderring en vervolgens een smaller stuk van de Tiensesteenweg. Kijk uit je doppen hier. Stap na de oversteek naar de lage stenen muur toe, blijf de markering oranje pijl en rode driehoek volgen.



E Watermolen

Wellicht stond er al in de 16de eeuw een watermolen op de Molenbeek op de plek waar nu de Stayenmolen staat. De fabriekachtige structuur van de huidige molen dateert van bij de grote verbouwingen in 1865. Tot in het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw bleef de molen actief, maar toen was die aan bescherming en restauratie toe. Vandaag is de Stayenmolen weer maalvaardig en kan functioneren als leverancier van groene energie.

9 De Molenbeek ligt nu rechts van je. Jouw wandeling leidt over een natuurlijke ondergrond naar een stenen brug over het watertje. Daarna via een houten trapje betreed je de andere oever. Bij wijze van natuurlijke beloning voor de geleverde prestatie wandel je weer langs een weiland met trotse hoogstam fruitbomen. Je steekt hier nog heel wat leerrijke info op over fruitbomen.

Een eindje verder wachten nog een paar 'sassen': een houten wandelsas, dan een bruggetje, dan weer een trapje. Je komt terug op een geasfalteerde ondergrond. Je herkent vast wel de plaats want je was hier eerder al. Vergeet nu alle wegwijzers en wandel naar rechts, opnieuw voorbij de volkstuinten. Op het einde ervan honderd meter naar links en stap dan rechts door de Boomgaardenstraat terug naar de parking van het station. Einde wandeling.





Legende:
 — : wandelroute
 1 : richtingswijziging
 A : bezienswaardigheid
 Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs
 www.openstreetmap.org